

BEREDSKAB I NORDEN

UDKAST

Udarbejdet af

Udarbejdet til
Politisk udvalg



Indledning

Foreningen NORDEN anerkender vigtigheden af et stærkt og effektivt beredskab i Norden. Øget samarbejde om beredskabsopgaver mellem de nordiske lande kunne potentielt blive mere effektivt gennem Sverige og Finlands indtræden i NATO. Ved at være med i den samme organisation kan de to lande muligvis bedre koordinere deres ressourcer og aktiver i forbindelse med katastrofer eller andre nødsituationer, der kræver international assistance. Dette kunne føre til en mere strømlinet respons og øgede besparelser på ressourceanvendelsen.

Vi mener, at det nordiske beredskabssamarbejde skal styrkes endnu mere. Dette vil kræve en øget grad af integration mellem de nationale beredskabsorganisationer i de fem nordiske lande - Finland, Island, Norge, Sverige og Danmark. Vi ser positivt på initiativer som Haga-samarbejdet og ministermøderne, der allerede er taget for at styrke samarbejdet. Men vi mener, at der er behov for yderligere tiltag for at opnå vores mål om "et robust Norden uden grænser".

En vigtig del af dette samarbejde er at sikre, at de forskellige beredskabsorganisationer i de nordiske lande er bedre rustet til at reagere effektivt på naturkatastrofer, menneskeskabte katastrofer og andre former for nødsituationer. Dette indebærer blandt andet at dele ressourcer, ekspertise og kapaciteter mellem organisationerne, således at alle parter kan handle hurtigt og effektivt i tilfælde af en nødsituation.

Derudover ser vi et potentiale i at styrke koordineringen og kommunikationen mellem de nordiske beredskabsorganisationer for at sikre, at deres handlinger er synkrone og effektive. Dette kunne omfatte fælles træning og øvelser, fælles planlægning og strategier, og fælles projekter og initiativer.

Enestam-rapporten

Der skal ikke begyndes forfra. Der ligger færdige opskrifter. I 2021 præsenterede Nordisk Ministerråd "Enestam-rapporten", der var en rapport om civilt kriseberedskab.

I denne rapport finder man en kortlægning af problemstillinger, men ikke mindst konkrete bud på, hvordan vi løser disse. I stedet for, at vi forsøger at opfinde den dybe tallerken, så mener vi i det politiske udvalg, at man bør arbejde for, at denne rapportes anbefalinger bliver ført ud i livet.

[Læs mere om Enestam-rapporten her.](#)

Politisk styring af civilt kriseberedskab på nordisk niveau

Der mangler imidlertid en klar og effektiv politisk styring af civilt kriseberedskab på nordisk niveau. Covid-19-krisen viste, at den politiske beslutningstagning, at dialogen og koordineringen mellem de nordiske landes regeringer var for mangelfuld.

Derfor mener Foreningen NORDEN:

To mulige løsninger er, at der oprettes et særligt ministerråd for civilt kriseberedskab eller at samarbejdsministrene får et klart mandat på området:

- Et særligt ministerråd betyder en udvidelse af administrationen, og hæver sandsynligvis ikke effektiviteten af beslutningstagning.

- Et styrket mandat til samarbejdsministrene kan bidrage til effektiviteten beslutningstagning på nordisk niveau og kommunikation mellem regeringerne.

Øget Samarbejde om Beredskabsopgaver Mellem Nordiske Lande

Indtrædelsen af Sverige og Finland i NATO har potentiale til at øge effektiviteten af beredskabet mellem de nordiske lande markant. Ved at være en del af den samme internationale organisation vil disse to nationer have bedre mulighed for at koordinere deres ressourcer og aktiver i forbindelse med katastrofer eller andre nødsituationer, der kræver international assistance.

Denne tættere integration vil give Sverige og Finland adgang til NATOs store netværk af militært udstyr og ekspertise. Det vil også tillade dem at udveksle oplysninger og strategier hurtigt og effektivt, hvilket vil bidrage til en mere strømlinet respons på kriser. Desuden vil dette samarbejde reducere behovet for dobbeltressourcer og overlappende operationer, hvilket vil resultere i betydelige besparelser på ressourceanvendelsen.

Desuden vil Sveriges og Finlands indtræden i NATO også styrke båndene mellem de nordiske lande generelt. Ved at arbejde sammen som allierede vil disse nationer være i stand til at tackle globale udfordringer mere effektivt og effektivt.

Dette betyder:

- Forbedret beredskabssamarbejde mellem de nordiske lande gennem Sveriges og Finlands indtræden i NATO.
- Bedre koordination af ressourcer og aktiver i forbindelse med katastrof håndtering og nødsituationer.
- Adgang til NATOs netværk af militært udstyr og ekspertise.
- Udveksling af oplysninger og strategier mellem de nordiske lande.
- Reducering af dobbeltressourcer og overlappende operationer.
- Styrkelse af båndene mellem de nordiske lande gennem et stærkt allianceforhold.

Del viden om samarbejde

De nordiske lande har forskellige systemer til at engagere den private og offentlige sektor den frivillige sektor i civil krisberedskab på forskellige niveauer i samfundet. Der er derfor et stort potentiale for at lære af hinanden. Der mangler dog rutiner for systematisk deling viden og erfaring på området.

Derfor mener Foreningen NORDEN:

- Man bør fremme samarbejds muligheder mellem de nordiske lande for at udveksle bedste praksis inden for krisestyring.
- Udvikle strategier for at involvere den private og frivillige sektor mere aktivt i civil krisehåndtering.
- Etablere formelle processer for videndeling og netværkssamarbejde mellem de tre sektorer